

Transkription av filmen:

Du & Biblioteket = – Vad kan biblioteket göra för dig?

[Bilder från Perstorp och från biblioteket]

Perstorp har många av den lilla kommunens fördelar: Det är nära till det mesta, informationsvägarna är korta och det är lätt att skapa ett brett kontaktnät.

Biblioteket har ett bra läge mitt i byn och är en naturlig mötesplats för många Perstorpsbor.

Men Perstorp är också socioekonomiskt utsatt, vilket innebär många utmaningar för både kommunens ledning och invånare. Trots de korta avstånden och närheten till biblioteket vet vi att det finns många i Perstorp som inte kan/vill/vågar besöka biblioteket.

Projektplan:

- Biblioteket ska synas och skapa kontakt med folk i olika åldrar och med olika kulturell bakgrund.

Kartläggning av hinder:

- Folk känner inte till biblioteket.
- Vad finns att erbjuda på biblioteket?
- Brist på förtroende för biblioteket.
- Läsiintresset och läsvanan låg.
- Språket...

Aktiviteter i projektet har varit:

- Bokcirklar med lättlästa böcker.
- Pysselträffar med handarbete och målning.
- Ute på byn med vår bibliotekscykel Hjulia.
- Föreläsningar, där SFI kommit och lyssnat, om nytt jobb i nytt land och lättlästa böcker.
- Boka en bibliotekarie där man kan få hjälp med böcker, teknik och hjälp vid datorn, t ex med utskrifter.

[Intervju med Muteaa som bokat tid med Shahnaz]

-Hej! Vad heter du?

-Jag heter Muteaa.

-Varför är du här på biblioteket?

-Jag kommer till biblioteket och får hjälp av Shahnaz. Det betyder mycket att få hjälp. Jag klarar mig inte utan Shahnaz.

-Hur känns det när du kommer in på biblioteket?

-Jag tycker om biblioteket. Jag är glad när jag kommer till biblioteket. Jag känner mig välkommen här!

-Tack så mycket!

-Tack!

Röster från deltagare:

- Något att göra om dagarna.
- Plats att träffas på.
- Lärt sig virka.
- Lärt sig mer svenska.
- Mer tryggt att komma till biblioteket nu.
- Lärt sig om andra kulturer.

[Jamila berättar om vad bibliotekets bokcirklar och pysselträffar betytt för henne och de andra som deltagit.]

-Jag heter Jamila. Jag kommer från Syrien. Jag bor i Klippan, men gillar att komma till Perstorp, eftersom jag hörde att här finns möte för att prata svenska, lära oss språket. För att det ska bli integration mellan oss och svenskarna.

Jag gillar att komma hit, så att vi kan prata tillsammans och förstå deras språk. Så att vi kan vara med i det svenska samhället, för det är vi som kom till deras land, inte de som kom till oss. Därför måste vi lära oss deras språk.

Jag är så glad för den här aktiviteten! Det finns en lärare som läser böcker och pratar svenska. (Gunilla). Det finns en trevlig tjej som tolkar till oss som heter Shahnaz, hon är jättebra, och vi är så glada att hon och Gunilla finns. Vi vill gärna att aktiviteten utvecklas mer, och blir bättre och hämta mer garn till oss, för att göra mer hantverk, för vi blev så glada över detta.

Tack så mycket!

Gunilla Andersson och Shahnaz Ismail från Perstorps Bibliotek

